

4 en 5 mei

Op 4 worden de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht en op 5 mei wordt de vrijheid gevierd.



Toelichting

- Ja
- Doe mee bij officiële dodenherdenking in Maasbree
 - Mijn schoonmoeder is omgekomen in de oorlog.
 - Net hoe dat uit komt
 - Wat zijn 2 minuten stilte t.o. het vele leed dat deze oorlog over de gehele wereld heeft uitgestort. De vele miljoenen oorlogsslachtoffers, de holocaust, maar ook niet te vergeten de honderduizend Japanners die zijn overleden na de atoombom in Hiroshima en Nagasaki. Nooit meer oorlog, het brengt alleen maar leed en dood en verderf. Goed daar eens 2 minuten stil bij te staan en alles te overdenken.
 - Zeer belangrijk gebeuren. Moet echt meer aandacht aan worden geschonken.
- Nee
- Onbewust gaat dat langs me heen



Anders, namelijk:

- Op 15 jarige leeftijd twee boeken gelezen die jaren niet meer uitgegeven mochten worden over wat er zich in de kampen afspeelde. Als ik er aan terug denk snap ik niet dat er mensen zijn die erger zijn dan beesten.
- Zowel ja als nee