

Discotheek Palladio



Onlangs ging discotheek Palladio in Helden failliet. Ondanks een forse renovatie is het niet gelukt om het hoofd boven water te houden.



Toelichting

Ja,
meerdere
keren

- Vroeger in mijn jongere jaren

Nee, nooit

- 27+ deel was gedoemd om te mislukken. mensen (jongeren) in peel en maas en direct er buiten zitten niet te wachten op iets exclusiefs. moet laagdrempelig en ongedwongen blijven en betaalbaar.
- 58 jaar
- Mijn zoon wel maar paladio heeft teveel geïnvesteerd in de verbouwing
Verbouwen is geen redmiddel Maar waar kun je de penningen nog terugbetaald krijgen Vroeger gingen er veel mensen er naar toe maar dat was al een hele tijd niet meer maar terwijl er bij dotje mensen de ingang worden geweigerd omdat het vol is
- Waarvoor dient deze stupide vraag?? is dit wel een serieuze enquête??

Twee jaar geleden was ook sprake van de sluiting van de Heldense discotheek The Apollo maar dat ging uiteindelijk niet door.



Anders, namelijk:

- Andere bestemming. Discotheekenwereld ligt op zn gat.
- Belachelijk hoge entree weg
- Dorps karakter aanhouden, aantrekkelijk maken voor Peel en Maas en hierdoor stadsvolk buiten houden.
- Entree verlagen. Drankjes goedkoper meer toezicht op wie er binnenkomt. Club 27 jaar en ouder sluiten. Arrangementen weg. Terug naar voor de verbouwing
- Kijken naar wat de markt vraagt. Onderzoek dus.
- Maak er betaalbare appartementen van voor alleenstaanden en starters op de woningmarkt want die kunnen nergens terecht.
- Mijn leeftijd is zodanig dat ik in deze gelegenheden niet meer kom en kan er dus geen waardeoordeel over vellen.
- Naast aandacht voor de bezoekers ook aandacht voor de buurt. Bouw hiervoor ook een keer een feestje en betrek ze bij de zaak.
- Niet kopen
- Niet te groot denken
- Niet zo laat open
- Platgooien, parkeerplaatsen en woningbouw realiseren
- Sluiten!
- Terug naar betaalbare prijzen
- Vooral kijken en luisteren naar behoefte, markt dus!
- Zoals vroeger. Top 40 en van negen tot twee uur